

Hembygdsföreningen och Huneborg

Hunnestads hembygdsförening startades 1971 och firar således 40-års jubileum i år. 1981 inköptes Hunnestads gamla bygdegård att ha som hembygdsgård (Huneborg). Två år senare (1983) påbörjades renoveringen. Hembygdsgården invigdes 1987 men det fanns då ännu mycket kvar att göra. 1988 påbörjades restaureringen av läktaren som sedermera blev till ett museum.



Lite om byggnadens historia: Huset uppfördes 1913 och var ämnad som godtemplargård, (Byggnadsföreningen Folkets hus i Hunnestad u.p.a.) Logens namn var "**Huneborg**" därav namnet på hembygdsgården. Lokalen användes som möteslokal, biograf och för baler och studiecirkel.

1936 byggdes scenen till orkestrar och teaterspel, folketshusföreningen fick allt sämre ekonomi och 1945 ombildades den till en bygdegårdsförening. Den användes som bygdegård i ett antal år med danser, rödakorsbasarer, skördefester (4H) och diverse möten. Flera storheter som till exempel Swallinger och Soloman har ristat in sina namn bakom scenen.

Som bygdegård användes den allt mera sällan och förfallet började sätta in så huset såldes till en privatperson 1965 som gjorde om södra delen till bostad. 1966 - 71 hyrde denne ut stora salen till ungdomar från Hunnestad som där byggde en av Sveriges största miniracingbanor.

Byggnaden köptes som tidigare nämnts av Hunnestads hembygdsförening 1981 och är fortfarande i dess ägo. Den 10 januari 2001 brann det i hembygdsgården och i stort sett allt utom väggarna blev förstörda. Ett stort renoveringsarbete gjordes och var klart 2002.