

Bilder från häståldern

Här är några bilder med text från boken *Bilder från häståldern* där Jenny Anderssons akvareller berättar om livet på landsbygden i Halland 1915-1955. Vi har fått tillstånd av redaktör Pablo Wiking-Faira att visa utdrag från boken på hemsidan.

Höstplöjning nära Hunehögen

Gården heter Lunden. Detta är på 20-30-talet. Magnusa-Johan går och plöjer. Det var ett stort jordbruk som två bröder, Johan och Severin hade. Det är kraftiga ardennerhästar som drar plogen.

Hunehögen ligger inne på kullen till vänster. Där stod Hunestenen. De påstod förr att det var en kung som hette Hune och därifrån har församlingen fått sitt namn.



"Sprätten" tar upp potatisen

På 50-talet kom det en maskin, som kallades "sprätten", den sprätte upp potatisen. Då behövdes inga hackor, utan de gick omkring två och två med en korg. De hade också en modernare vagn med gummihjul. Då odlade de väldigt mycket potatis, kokade åt grisarna. Men nu är det alldeles slut. De odlar inte potatis till sig själva en gång, de köper.

Detta är Julas-gården i Blixtorp. Edvard som kör var trotjänare på gården. En av de andra är Knut.

Det skulle egentligen varit mer folk, men man får ju inte plats med allt. En av hästarna tittar efter någonting - det är väl en bil som kommer.



Ägg och potatis såldes på torget i Varberg

De flesta men inte alla gårdar åkte till torget. Frukt såldes när det fanns. Fläsk såldes en tid, innan det blev stoppat av Hälsovårdsnämnden. Det var bra för kvinnorna att få egna inkomster. Från Blixtorp åkte de ännu mer till torget och sålde.